



Valentijnstoernooi

10-02-2018

Hallo allemaal,(wat fijn dat u er bent).

En toen was de beurt aan mij (Marion van Reek) om een verslag te schrijven.

Bij binnenkomst om 12.30 uur kwamen de aromatische geuren al uit de keuken vandaan waar hard werd gewerkt voor het Captainsdinner. De zaal was al opgemaakt voor de avond en de gezelligheid zat er al goed in.

De muziek stond aan ,de televisie op de achtergrond om toch nog wat van de Nederlandse dames op het ijs mee te kunnen krijgen.

Om 13.00 uur hing de lijst aan de wand en kon iedereen zijn maatje cq tegenstander opzoeken.

Het weer was ons zeer gunstig want met maar 4 graden en een stralende zon voelde het best aangenaam.

Na de eerste partij bleek het dat Nederland 1,2,en 3 zijn geworden met schaatsen (knap gedaan).

Bij ons hadden we ook finalisten.

Dat waren Marianne Boonstra en Jan Wallet tegen Ria Clowting en Folkert Boonstra.





**Ik Marion van Reek kreeg de taak als scheidsrechter toebedeeld
(Help hoe doe je dat).**

**Met gezellige carnavalsmuziek uit de luidsprekers werd er een
vrolijke finale gespeeld.**

**Helaas had de zon zijn biezen gepakt en liet de wind aan zijn lot
over die het weer best wel koud maakte.**



De strijd is begonnen.



Opperste concentratie ligt hij nou of niet.



De volgorde van de winnaars zijn

1.Jan Wallet

2.Marianne Boonstra

3.Folkert Boonstra

4.Ria Clowting.

Van harte gefeliciteerd.



Na de finale werd iedereen verzocht om aan tafel te gaan zitten en kregen we een heerlijke championsoep voorgeschoteld.

Daarna kwamen de bruine bonen, capucijners rijst en van alles en nog wat voor het captainsdinner.

Het eten was echt voortreffelijk.

Met heel veel dank aan kok Leo en assistentes Nel en Coosje.

Na nog een heerlijk toetje te hebben gehad werd het diner afgesloten met een kopje koffie/thee.

Het was een zeer gezellige dag.

Groetjes van deze razende reporter,

Marion van Reek.